

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Neem de gewone dingen vóór

“Je hoeft niet met grote idealen te leven, je kan de gewone dingen van het leven voor nemen op de hele grote idealen. Want een groot ideaal kan alleen maar realiteit worden door de dingen van iedere dag.

Probeer je te concentreren op wat voor je ligt, op de mens die bij je is. Probeer je daarin te ontspannen en te weten: ‘het is goed dat die mens bij mij is’, wie hij of zij ook is. Probeer hem of haar niet te veranderen, maar weet: in die mens is iets goddelijks. Zoek daarnaar, vanuit de kern van jouw wezen, vanuit de liefde van je hart.

Speur, zoek naar het Goddelijke in de ander, en als je het vindt, kan je dat vooruithelpen, kan je dat stimuleren door te zeggen: “Het is goed wat je doet. Wat mooi dat je daaraan hebt gedacht. Het is fijn dat je op die manier bezig bent.””

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 1: Kiezen om jezelf te zijn”
(uit hoofdstuk 1: ‘De school van het leven’) © Mayil.com